

Basmatirijst uit India



Koninginnerijst. Zo noemt de plaatselijke Indiase bevolking deze delicatessie. Vanwege z'n elegante, lange korrel die mooi droog kookt. En omdat ie uitzonderlijk lekker ruikt en smaakt: licht nootachtig. De rijst groeit aan de voet van de Himalaya, in natuurzuiver smeltwater. Samen met de unieke bodem en het bijzondere klimaat zorgt dit voor de Koninklijke kwaliteit.

De rijst is afkomstig van de grote rijstproducent Sunstar Overseas in India. Naast de verbouw, verwerking en export van reguliere rijst, heeft Sunstar een programma voor boeren die aan de voet van de Himalaya rijst produceren onder fairtrade voorwaarden.

De fairtrade ontwikkelingspremie gebruiken de rijstboeren om wegen aan te leggen, van hun boerderijen naar het dorp. Een soort snelweg zeg maar, naar een beter bestaan.

