

Vriendenkring uit Mexico



Een vriendenkring is een eeuwenoud teken van verbondenheid uit de deelstaat Jalisco. De kring van keramiek wordt door een familiebedrijf op ambachtelijke wijze gemaakt en gebakken in een hout gestookte oven. De afwerking met verf en lak leidt tot een fraai eindproduct.

In het midden van de 'vrienden' wordt tegenwoordig een waxinelichtje geplaatst. Oorspronkelijk stond er bijvoorbeeld een balspeler in het midden van de kring. De elkaar omarmende figuren stellen gewoonlijk dansers voor. Veel van dit soort aardewerken beeldjes zijn als grafgift gevonden in de welbekende schachtgraven van de Colima en Nayarit.